



Ceremoni på den Canadiske kirkegård

Der er tradition for hvert år at tage på den canadiske kirkegård for at vise respekt for de faldne soldater.

De tre skandinaviske delegationer viste også, vanen tro, i fællesskab deres respekt ved ceremonien på kirkegården.

Fra Danmark deltog oberst Flemming Agerskov og kaptajn Niels H Frank, fra Norge deltog kontraadmiral Jørgen Berggrav og kaptajn Ståle Sandholt og fra Sverige deltog generalmajor Roland Ekenberg og kaptajn Hans Klingvall.

I år blev ceremonien afholdt tidligt på dagen, og der var derfor ingen gængere til stede på dette tidspunkt.

Men mange hold vælger selvstændigt at stoppe op ved den Canadiske kirkegård hvor faldne canadiske soldater fra 2. verdenskrig er begravet i nærmest uendelige rækker.

Det er et helt specielt sted at besøge og tage et par minutter til at ære alle de soldater, der gav deres liv for vores frihed, for så mange år siden.

Man kan ikke undgå at blive rørt over de mange navne, og den stemning som kirkegården efterlader en i.



Fun facts om Nijmegen Marchen

- I 1967 blev teltlejren i Heumensoord taget i brug for første gang.
- Der er 5200 deltagende soldater i år.
- I 1917 var det kun de der endnu en time efter marchen viste, at de var kampklare, der kunne få medaljen. Denne "kampklarhed" skulle demonstreres ved at marchere med dobbelt kadence i 800 m. Derefter skulle man løbe 200 m med høj fart.
- Camp Heumensoord har sin egen lejerkommandant: Oberst løjtnant Albert Strijker.
- Vi er 34 nationaliteter repræsenteret i år, hvoraf 10 stiller med nok deltagere til at kunne kalde sig for et kontingent. Her stiller Danmark med den 2. største på hele 540 inklusiv staben. Største kontingent stilles af amerikanerne, som har 900 deltagere inklusiv deres stab.
- Cafeteriet her i lejeren uddeler rigtig meget mad på daglig basis, faktisk hele:
 - ✓ 8000 stykker brød
 - ✓ 90.000 pakker ost
 - ✓ 180.000 flakser vand
 - ✓ 125.000 kopper kaffe
 - ✓ 36.000 bananer
 - ✓ 12.000 stykker pizza
 - ✓ 14.000 liter øl



En våd start

Deltagerne stod i morges op til silende regn, som gjorde, at de fleste var gennemblødte, førend starten gik.

Det gav løbende gener såsom skavsår/gnavesår, som måtte behandles på rast 1.

Herefter forsvandt regnen og soldaterne kunne fortsætte i strålende marchvej.

Musikkorpset spiller op til march

Hjemmeværnets musikkorps København stod klar tidligt på ruten med musik.

Et kærkomment syn for de trætte deltagere som tydeligt blev genoplivet ved lyden af de danske toner imens de sang med: "og det var DANMARK, og det var DANMARK olej olej".

