

NIJMEGENMARCHEN 2022

Nyhedsbrev nr. 1, søndag



Kære gængere – Efter tre års venten på grund af Covid-19 er det nu endelig tid til Nijmegen-marchen. Tirsdag er første dag, hvor I skal ud og vise jeres marchfærdigheder og ikke mindst have glæde af hver eneste time, som I har brugt på marchtræning. I år er godt halvdelen af kontingentet nye gængere, som skal nyde godt af de mange erfaringer, som er oparbejdet i tidligere år. Jeg er sikker på, at det bliver en stor oplevelse for alle. Fællesskab og korpsånd - vi starter sammen og kommer hjem sammen - er noget af det, som ligger os alle på sinde. "Hvis" det skulle blive lidt tungt, så husk glæden ved at nå det mål, som I har sat jer. Den fantastiske fornemmelse venter jer på fredag. Vi fra marchstaben ser frem til at støtte jer alle, hvis eller når I får behov for det. Om det er strøm til mobilen, bortkomne genstande eller kammerater, eller de fødder, som ikke helt havde fået nok kilometer hjemme i Danmark. Enhver march starter med det første skridt og sådan er det også her i det smukke Nijmegen, og omegn. Jeg ved, at I alle vil vise hensyn og hjælp til, hvor I kan. Vi stiller op i uniform, så jeg forventer, at I alle udviser den respekt for flaget på skulderen og opfører jer, som det sømmer sig for en dansk soldat. Vi ses til paraden mandag morgen. De bedste marchhilsner Peter Fausing, oberst og kontingentchef

Heumensoordlejren

Vi er indkvarteret i Camp Heumensoord beliggende i skovområdet i udkanten af Nijmegen by.

Vi er over **6000 soldater fra ca. 30 nationer** i år. **Fra Danmark er vi i år 438 marcherende** og 30 cykelordonnanser samt en stab.

En lejr med 30.000 kvadratmeter indkvarterings-teltplads, opbygget i byens vandgenvindings område, omgivet af 10 km pigtråd. Lejren indeholder alt hvad der er behov for, indkvartering, badefaciliteter, **spisetelt med plads til 2000 personer** og messeområde hvor man kan forsyne sig med forfriskninger, efter dagens strabadser på landevejene

Borde og stole

Det er tilladt at anvende teltenes borde og stole udendørs **i kortere perioder**.

Borde og stole skal efter endt udendørs brug straks bringes på plads i teltene.

Borde og stole må ikke stå udendørs natten over.

Brandfare

Alle former for åben ild i lejren er forbudt.

Der er oprettet særlige pladser for rygere, såkaldte rygeområde, hvor der vil være opstillet metalspande som askebægre.



Sanitetstjeneste

Der vil være sanitetspersonel på rastepladserne klar til at behandle eventuelle skader, ligesom der vil være læger til rådighed under marchen.

VO kontaktes på 72 42 16 85

VO SAN kan kontaktes på telefon 72 42 16 84

Sanitetsteltet i lejren vil være åbent således:

Tirsdag, onsdag og torsdag 1500 til 2100.

Fredag 1500 til 1900.

Der mødes med renvaskede fødder!

Opladning

Opladning af mobiltelefoner, computere, powerbank, elektriske tandbørster m.m. kan gennemføres på ADMIN kontoret

Opladning på eget ansvar!

Telefoner skal være stillet på lydløs!

Starttidspunkter

Tirsdag 19. juli, 0530 – marchdistance 43,4 km.

Onsdag 20. juli, 0500 – marchdistance 37,5 km

Torsdag 21. juli, 0435 – marchdistance 40,0 km

Fredag 22. juli, 0500 – marchdistance 45,7 km

Enkeltgængere starter alle dage 0430 – fredag 0330

Vejrudsigten pr. 16. juli 1518

Mandag 18. juli, delvist sol/ skyet - 33 graders varme.

Tirsdag 19. juli, høj sol - 38 graders varme.

Onsdag 20. juli, overskyet/**70% regn** - 28 graders varme.

Torsdag 21. juli, delvis sol/skyet – 24 graders varme.

Fredag 22. juli, delvis sol/skyet – 24 graders varme

Historiehjørnet

Nijmegenmarchens ruter bringer dig ud på historiske steder – hver dag under årets march.

På første marchdag, efter passage af floden Wall, går ruten tæt forbi det sted hvor 82. Airborne Division sejlede over floden under operation Market Garden.

Nær stedet er opsat mindesmærke for de 48 faldne fra divisionen – et mindesmærke der står tæt på ruten.



Wall broens redningsmand

342 meter, eller ca. 400 skridt, ude på broen over floden findes et mindesmærke i højre side i marchretningen. Det er mindet om Jan van Hoof, der som 22-årig frihedskæmper udnyttede kamphandlinger 18. september 1944, og løb ud på broen og ødelagde tyskernes tændkabler til de klargjorte sprængladninger under broen. Det foregik mellem 1300 og 1500. Han kom der fra i god behold.

Næste dag viste han vej for engelsk opklaring i Nijmegen stående i et køretøj. Køretøjet blev beskudt af SS enheder med en 20 mm kanon. Jan van Hoof overlevede som den eneste i køretøjet, men blev fanget af SS soldater og henrettet med et skud i hovedet. Det skete på pladsen nord for Kronen Burgerpark i Nijmegen. Nærmere betegnet på Joris Ivenspleinplads, hvor der er rejst et mindesmærke.