



Nijmegenmarchen 2013

Nummer 6 - Fredag

VARME, VAND OG VABLER



Overskriften dækker vel meget godt Nijmegen Marchen 2013. Vi har haft nogle rigtige varme dage, hvor lægens råd om indtagelse af masser af vand og salte heldigvis er blevet fulgt på bedste vis. Vabler i diverse størrelser har været det, der har plaget flest, men det går jo heldigvis hurtigt over!

I år har vi oplevet mindre justeringer i lejren og ude på ruterne, men alt sammen har været til at håndtere. Det er glædeligt, at det hollandske forsvar og KNBLO har indgået en aftale om, at vores lejr i Heumensoord nu er sikret til og med 2017.

Som sædvanligt aftvinger det den største respekt, at så mange danske deltagere kæmper sig gennem fire barske dage med 40 km/dag, nogle kilo på ryggen og en ukuelig vilje til at gennemføre den udfordring, det er at "trave lidt rundt" i den smukke natur rundt om Nijmegen. Jeg forstår godt, at man er stolt, når man ser på sin medalje.

Jeg ser frem til at møde de fleste af jer i Nijmegen næste år, hvor marchen gennemføres i uge 29.

Jeg vil ønske jer alle en god tur hjem, og en fortsat god sommer.

"Det er lysten til at ville, der giver evnen til at kunne, og du kan".

Mogens Bech
oberst
Chef for Dansk Nijmegen Kontingent

Min første tanke er glæde

Så enkle er ordene, når Jette Dalby fra Beredskabet sætter sig ned i skyggen i lejren lige efter tredje dags march er overstået og bliver spurgt om, hvad det første hun tænker på er, når en bekendt siger Nijmegenmarchen en sen mørk efterårsaften.

Jette uddyber dog hurtigt.



- 'Det første der falder mig ind, når jeg tænker på Nijmegen, det er glæde. Glæden ved at se alle de personer jeg kender. Men også glæden ved de mange tilskuere, der hvert eneste år står rundt omkring på ruten og jubler og smiler og følger med i Nijmegenmarchen.'

For Jette Dalby er årets Nijmegenmarch hendes 44'ende march på de hollandske veje, men da 2006 blev afbrudt efter en dag, så tæller den kun som den 43'ende.

Første gang Jette deltog i Nijmegenmarchen var i 1970, og når der bliver spurgt ind til, hvilke store ændringer Jette har oplevet under hendes mange år som gænger, griner hun og kontraspørger friskt, 'hvor lang tid har du?'

Men Jette har selvfølgelig et svar klar. For da hun var nede og gå sin første Nijmegenmarch i 1970, så var der adgang forbudt for kvinder i lejren. Dengang boede kvinderne der var i uniform inde på en skole i Nijmegen, og hver morgen blev de hentet i busser og kørt ud til lejren, hvorfra marchen startede. Kunststykket gentog sig så om eftermiddagen, da kvinderne blev kørt tilbage til skolen.

Så springet fra dengang, og til nu, hvor mænd og kvinder deler stue. Det er umiddelbart den største forandring fra 1970 og frem til i år, når den danske gænger, der har deltaget flest gange, tænker tilbage på de mange år med Nijmegenmarch.

Netop marchen som tidligere omtalt i 2006 var også meget anderledes for Jette Dalby. For da hun kom hjem fra Nijmegen, så gik hun rundt i flere måneder med følelsen af, at der var noget der var forkert, der var noget der manglede.

Det der manglede, er Jette efterfølgende kommet i tanke om, det var hyldesten de sidste fem kilometer fra Charlemagne og ind til Wedren (som er målområdet). Derfor glæder hun sig også til dagen i morgen, så Nijmegenmarchen får den smukke afslutning som den fortjener.

Og lad os slutte af med de ord og så et par dugfriske billeder fra Charlemagne 2013.

Det var varmt

i år

Sådan udtaler K.E. Morthorst sig om sin 13. Nijmegenmarch. Morthorst var den første dansker i mål i år. Morthorsts strategi er at gå hurtig. På den måde slipper han for middagsheden. "Der er jo ikke meget skygge langs ruten" siger han med et smil.



Dagens ord

Fløs

Betydning: Uopdragen eller uforskammet ung mand

Historisk billede fra Nijmegenmarchen



Et militært hold fra 1956